



## HET WEER

Het waait behoorlijk, en er valt hier en daar wat regen. Vanmiddag wordt het een graad of 8.

## GOEDEMORGEN



# Bèèèh

Overall schapen, met hun krullenpracht. Op elk strookje gras. Kunstenaress Cynthia Hathaway, geboren in Canada, ontwikkelde direct een schapenwolobsessie toen ze naar Nederland verkaste. “Waar blijft al dat prachtige kledingmateriaal?”, dacht ze. Bijna alle Hollandse ruwe vacht krijgt een enkel reisje China, ontdekte ze tot haar teleurstelling. Dus wist ze meteen wat ze zou doen, toen ze aanhaakte bij het duurzaamheidsproject ‘Zero Footprint Campus’ van de Universiteit Utrecht (UU).

Op de grasveldjes van het UU-terrein sjokken – uiteraard! – ook schapen rond. 350 stuks. Ras: Texelaars en Zwartblessen. Hathaway gebruikt hun wol nu om truien van te maken. Campus-sweaters om precies te zijn, voor studenten die de standaardcapuchontruien met UU-logo op de borst zat zijn. Hathaway neemt 450 kilo wol af van de ‘universitaire schapen’. “Bingo”, lacht ze.

“Van elke 100 kilo wol kun je 200 truien maken. Hathaway zet de studenten zelf aan het werk in haar ‘Sweat(er)Shop’. “Daar kun je jezelf in het zweet werken voor een eigen, verantwoorde sweater.”

Een trui maken duurt een uur of twee. Bij de workshops van Hathaway bewerken deelnemers de wol, met warm water en zeep, op traditioneel Mongoolse wijze. En dat wil zeggen? Het ontwarren en spinnen van de wol gaat gepaard met tradities. Voorbeeldje: een priester zegent het viltproces met gefermenteerde melk.

Zelfs dat gaat de kunstenaress niet ver genoeg. Ze wil ook nog het vet uit schapenwol losweken. Want dit zou rijk zijn aan vitamine D3, bekend als oppepper voor zonluwe maanden. “Met een schapenwollen campustrui en wat vitaminedruppels komen studenten de winter wel door.”

FRANK STRAVER

**LEGAKKERS** Wie kan die droom laten...

# Eiland Vinke Plass



Is De Ruiter de neiging om nu toch te maken. Maar... lig vond. Meer door het... En dat van Mohamer in Toulouse voor een... zijn twee kinderen van 3... volgens greep hij de 8-jari... haar en joeg haar een kogel... mmouche, die in Roubaix... later het Joods Museum... en. Hij schoot vier mensen... mede Amedy Coulibaly de... Cacher in Parijs binnen... te handelen en vermoord... later, in het centrum van... ar Abdel Hamid El-Hussein... zeide, het vuur op de Grote... ofdstad: één dode.

## er probeert kuzu een de Jood te maken

ropa verlaten, kan ik be... ten bang weg zoals destijds... er zijn dat geen Duitsers... ie, voor wat betreft de... llemaal uit de gemeen... ims immigranten zijn... repte De Ruiter met geen... g met kromme vergelijkin... Kuzu een nieuwe geïso... eeren zijn eigen prioriteit.